

AGNUS DEI XVIII



Agnus De- i, qui tollis peccá-ta mundi : mi-se-ré-re no-bis. Agnus De- i,
Lam van God, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.



qui tollis peccá-ta mundi : mi-se-ré-re no-bis. Agnus De- i, qui tollis
Lam van God, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.



peccá-ta mundi, do-na no-bis pa-cem.
Lam van God, dat wegneemt de zonden van de wereld, geef ons vrede.