

CREDO III (m.V)



Cre-do in u-num De- um, Pa-trem omni- po-téntem, factó-rem cae-li



et terrae, vi-si-bí-li- um ómni- um, et in-vi-si-bí- li- um. Et in u-num



Dó-mi-num Ie- sum Christum, Fí-li- um De- i u-ni-gé-ni-tum. Et ex Patre



na- tum ante ómni- a saé-cu-la. De- um de De- o, lu-men de lú-mi-ne,



De- um ve-rum de De- o ve-ro. Gé-ni-tum, non fa-ctum, consubstanti- á-lem



Patri : per quem ómni- a fa-cta sunt. Qui propter nos hó-mi-nes, et



propter nostram sa- lú-tem descéndit de cae-lis. Et incarná-tus est de



Spí-ri- tu Sancto ex Ma-rí- a Vírgi-ne : et homo factus est. Cru-ci-fí-



xus é-ti- am pro no-bis : sub Pónti- o Pi-lá-to passus et se-púl-tus est. Et



re-surré-xit térti- a di- e, se-cúndum Scriptu- ras. Et ascéndit in cae- lum:



se-det ad dέxte-ram Pa- tris. Et í-te-rum ventú-rus est cum gló-ri- a,



iu-di-cá-re vi-vos et mórtu- os : cu-ius regni non e-rit fi-nis. Et in



Spí-ri-tum Sanctum, Dómi-num, et vi-vi-fi-cántem : qui ex Patre Fi-li- ó-que



pro-cé-dit. Qui cum Patre et Fí-li- o si-mul a-do-rá-tur, et conglo-ri-fi-cá-tur:



qui lo-cú-tus est per prophé-tas. Et u-nam sanctam cathó-li-cam et apostó-



li-cam Ecclé-si- am. Confí-te- or u-num ba-ptísma in re-missi- ó-nem



pecca-tó-rum. Et exspécto re-surrecti- ó-nem mortu- ó-rum. Et vi- tam



ventú-ri saé-cu-li. A- men.

Ik geloof in één God, de almachtige Vader. Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God,

vóór alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de maagd Maria, en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen einde. Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft; die voortkomt uit de Vader en de Zoon: die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Amen.